

Week 1 | les 1 | ankerverhaal



ouderwets	modern
iets van vroeger	iets van nu

Week 2 | les 6 | ankerverhaal



Script



Ik loop als **een bejaarde**. Een bejaarde is iemand die oud is, ouder dan 65 jaar. Misschien zijn jouw opa en oma wel bejaard. Een bejaarde zit in de levensfase die we bejaard noemen. **Een levensfase** is een stuk van je leven. In je eerste levensfase ben je een baby, daarna word je **een peuter**. [Beeld uit: stop uw duim in uw mond en praat even als een peuter.] Een peuter is een kind tussen de twee en vier jaar. Misschien is jouw kleine broertje of zusje wel een peuter. Je groeit steeds verder op, net zo lang tot je **volwassen** bent. Ik ben volwassen, en jouw papa en mama zijn volwassen. Iemand die volwassen is, is een groot mens. Hij groeit niet meer. Als je ouder wordt, kom je steeds in een andere levensfase.

Script



[Laat het plaatje in het taalboek zien.] Dit is een **ouderwetse** telefoon. Het is een apparaat van vroeger, daarom is het ouderwets. Iets is ouderwets als het niet meer gebruikt wordt. [Laat uw eigen telefoon zien.] Dit is een **moderne** telefoon. Het is een telefoon van nu, daarom is hij modern. Iets is modern als het nu gebruikt wordt. Iets dat ouderwets is, is van vroeger. Iets dat modern is, is van nu. Ouderwets is het tegenovergestelde van modern.

Script



Een trouwfeest heet ook **een bruiloft**. Op de bruiloft trouwen twee mensen. Op deze foto zie je de bruiloft van het buurmeisje van Roos uit het ankerverhaal. Dit [wijs de man aan] is **de bruidegom**. De bruidegom is de man die trouwt. Het was een groot feest. Tijdens de bruiloft, het feest waarop twee mensen trouwen, zijn er soms ook **bruidsmisjes**. [Wijs ze eventueel aan op de foto.] Bruidsmisjes zijn meisjes die helpen op de bruiloft. De bruidsmisjes, de meisjes die helpen op de bruiloft, dragen bijvoorbeeld de trouwringen. Of de bruidsmisjes strooien bloemetjes. Bruidsmisjes kunnen jong of oud zijn. Ook jongens kunnen helpen bij de bruiloft.

Script



[Wijs in de agenda of op de kalender aan:] dit is **vandaag**. Vandaag is het [dag noemen]. Gisteren was het [dag noemen]. [Wijs aan:] **Gisteravond**... (was ik thuis). Gisteravond is de avond van de dag voor vandaag. Gisteravond was dus de avond van [de dag noemen]. Wat voor dag is het morgen? [dag noemen]. **Morgenochtend**... (zien we elkaar weer hier op school). Morgenochtend is de ochtend van de dag na vandaag. Morgenochtend is dus de ochtend van [dag noemen]. Na morgenochtend, de ochtend van morgen, wordt het **morgenmiddag**. Morgenmiddag is de middag van de dag na vandaag. Morgenmiddag is dus de middag van [dag noemen]. Morgenmiddag gaan we [activiteit noemen].

Script

[Beeld uit en zeg:] ik leg de kleurpotloden één voor één weg. **Eén voor één** betekent na elkaar en niet allemaal tegelijk. [Roep drie kinderen van verschillende lengte naar voren.] **Eén voor één**, na elkaar en niet allemaal tegelijk. Ik ga jullie op volgorde zetten. **De volgorde** is de manier waarop dingen na elkaar komen. Ik zet jullie op grootte. **De grootte** betekent de afmeting van iets of iemand, bijvoorbeeld hoe lang iemand is. [Terwijl u de kinderen van klein naar groot zet, zegt u:] ik ben jullie nu aan het rangschikken. **Rangschikken** betekent op volgorde zetten. Ik ben jullie aan het rangschikken op grootte. Ik zet jullie één voor één van klein naar groot. Zo, ik ben klaar. Ik heb jullie één voor één op grootte gerangschikt, op volgorde gezet. O nee, ik heb het niet goed gedaan. Ik wil dat jullie van groot naar klein gaan staan: andersom dus. **Andersom** betekent tegengesteld of omgekeerd.

Script

Ik werd wakker bij **het aanbreken van de dag**. Als de dag aanbreekt, dan begint de dag. De zon komt op en het wordt licht. Omdat ik de dag heb zien aanbreken ben ik nu wel erg moe, misschien dat ik al naar bed ga bij het vallen van de avond. **Het vallen van de avond**, dat betekent het einde van de dag. Als de avond valt, dan gaat de zon onder en wordt het donker. [Vertel dat de woorden elkaars tegengestelden zijn.]

Week 3 | les 11 | ankerverhaal



het aanbreken van de dag	het vallen van de avond
de dag begint	de dag eindigt