

Dit vinden wij leuk!

Groep 1-2 De Horizon

We hebben 1 december de laatste muziekles van meester Jeroen in onze klas. Dat vinden we erg jammer. Want wat is het elke week toch weer een feestje als hij muziekles geeft! Er wordt geklapt, gestampt, op instrumenten gespeeld, gezongen, gedanst en ga zo maar door. We hebben de afgelopen weken zelfs gerapt: Sinterklaas, sinterklaas, De Horizon houdt van Sinterklaas! Peper.. noot! Sinter..Klaas! Zwarte..Piet! Schimmel..Paard! Meester Jeroen zei het eerste deel van het woord en wij mochten het tweede deel meteen erachteraan zeggen. Knap gedaan hoor!



Op het speelleerplein leren we veel van elkaar, maar is het, buiten dat, ook heel gezellig! In de afgelopen weken hebben we natuurlijk veel gewerkt over dingen die met Sinterklaas te maken hebben. We hebben zelf 'cadeautjes' ingepakt door te passen en te meten. En wat ging dat serieus! Vol aandacht werd er geknipt, gerold, gevouwen en ook geplakt. De plakband was soms niet aan te slepen 😊.

In de bouwhoek werkten we met succescriteria. 'Bouw een stoomboot die voldoet aan het volgende: een voorkant, een achterkant, een schoorsteen en ruimte voor alle pakjes'. Wat een prachtige boten zijn er gemaakt! En geen enkele boot zag er hetzelfde uit. Ook werd er gedacht aan het Piethuis, huizen langs de kade enzovoorts.



Ook werd er heel serieus in de werkkamer van Sinterklaas gewerkt. In het grote boek is een heleboel neergepend. Van wie lief is, tot woorden die te maken hebben met Sinterklaas. En zoals u ziet; niet alleen Sinterklaas heeft in het boek geschreven. Ook zorgden de Pieten en Sinterklaas ervoor dat de pakjes van de inpakhoek in de zak meegenomen werden en dat de cadeautjes ook werden uitgedeeld. Sommige cadeautjes zijn heel goed verstopt, we hebben ze nog niet gevonden. Speurpiet doet zijn best om ze voor 5 december boven water te hebben... Of wacht... waren die pakjes al uit het water?

Tijdens de creamiddag van 30 november hebben we met de kinderen van groep 2-3 en groep 4 in 4 lokalen geknutseld. Wat een mooie sinterklaaswerkjes zijn dat geworden! Van een handafdruk een sint of piet maken, prachtige waxinelichthouders van een mijter of baret, pietjes die je op kan hangen en mooie sinten en pieten gemaakt van wcrolletjes. Wat hebben jullie toch hard gewerkt!!

