



Stichting De Mangoboom

NIUWSBRIEF 24 – FEBRUARI 2018

Beste vrienden van De Mangoboom!

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij onze stichting. We zijn blij om u hierbij op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen in het kinderhuis in Burkina Faso. We hopen dat u zich door deze tweemaandelijks nieuwsbrief deel voelt uitmaken van het werk wat wij samen voor de kinderen mogen doen!

NIEUWE BABY'S

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we de laatste tijd veel nieuwe baby's krijgen. Er wordt wel gezegd dat er geen weeshuizen nodig zijn, omdat er altijd wel familie zou zijn om kinderen op te vangen. Lees de verhalen hieronder en u bent overtuigd dat het niet altijd zo werkt...

Zo is onlangs Ilboudo bij ons gebracht. Het baby'tje was ernstig verwaarloosd. Hij had al vier dagen niets gedronken en was ontzettend vies. Waarom bekommerde niemand zich om hem? In Burkina Faso denken veel mensen dat kinderen de oorzaak van problemen kunnen zijn. Als een jonge moeder bij de bevalling sterft, wordt dat soms toegeschreven aan het kindje. De familie kan zo'n kindje zomaar laten sterven...



Of neem Ghislaine, het dochttertje van een tienermoeder. Ghislaine was zeven maanden toen haar moeder opnieuw zwanger werd. Uit wanhoop probeerde ze de vrucht zelf te aborteren maar is ze daarop doodgebloed.

De familie keek vervolgens weg. Er was niemand die voor Ghislaine wilde zorgen...



In weer andere gevallen worden de problemen door armoede veroorzaakt. Als een moeder niet meer leeft en dus geen borstvoeding kan geven, waar haal je die dan vandaan? Veel mensen zijn extreem arm. En babymelk is heel erg duur, ongeveer even duur als bij ons. Onbetaalbaar dus voor het overgrote deel van de bevolking...

STAKING

Er zijn nog meer uitdagingen in Burkina Faso. Zo werden wij begin van de maand plotseling verrast door een staking. Nu gebeurt dat wel vaker – we hebben bijvoorbeeld al stakingen van alle scholen meegemaakt, of van sommige overheidsdiensten – maar dit was nieuw: De gezondheidszorg ging in staking...

Dat hield dus in dat de lokale kliniek de deuren sloot. Geregeld komen wij daar met zieke kinderen. Zo ook de afgelopen tijd. Maar we kregen nul op het rekest. Men was aan het staken, dus er kon geen medische zorg worden verleend...

Wat in zo'n geval te doen? We zijn stad en land doorgetrokken om in onderhandeling te gaan met verpleegkundigen die misschien toch naar een ziek kindje wilden kijken...



VROLIJK

Even een wat aangenamer bericht. Onlangs is de studiezaal opgevrolijkt. Met wat kwasten en de nodige creativiteit verschenen er zowaar allerlei letters en tekeningen op de muren. Ziehier het resultaat:



U ziet het misschien al op de foto hierboven. Maar hieronder nog wat duidelijker: De kinderen hebben nieuwe uniformen voor school gekregen!



SCHAPEN

Sinds kort lopen er drie schapen in het centrum rond. Er is veel 'afval' uit de tuin (zoals pindadoppen), wat prima als voer kan dienen voor wat dieren. We willen de schapen later verkopen – een eerste, kleine stap om lokaal wat inkomsten te genereren.



OVER DE STICHTING

De afgelopen weken zijn er opnieuw hulporganisaties negatief in het nieuws gekomen. U mag best weten dat ons dat droevig stemt. Er zoveel nood, alleen al in Burkina Faso! We vinden het belangrijk dat u het volgende over onze stichting weet:

- 🌳 Onze stichting brengt de hulp direct bij de kinderen. Er zijn geen 'tussenpersonen' die een deel van uw bijdrage afromen.
- 🌳 Onze stichting werkt met een kleine groep eigen, lokaal personeel. We hebben huisregels over o.a. integriteit en omgang met elkaar. De kinderen zijn bij ons veilig.
- 🌳 Al onze financiën zijn transparant. Op onze website vindt u hiervan een verantwoording. De boekhouding wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascontrolecommissie en besproken met onze Raad van Toezicht.
- 🌳 Wij doen niet aan 'weeshuistoerisme'. Wij maken alle keuzes zoveel mogelijk met het oog op het belang van het kind. De veiligheid van de kinderen staat voorop!

DANKEN EN BIDDEN

- 🌳 Dankt u met ons mee dat de kinderen naar school kunnen? Het is fijn dat de kinderen enthousiast zijn om te leren. We bidden hen goede leerkrachten toe. En dat ze veel kennis en wijsheid zullen ontwikkelen.
- 🌳 Wilt u meebidden voor de nieuwe baby's in het weeshuis? De omstandigheden waarin hun leven begint, zijn zo verdrietig en zorgelijk. Bidt dat hun leven door de opvang in het weeshuis ten goede zal veranderen en dat ze gezegend mogen worden.
- 🌳 Wij vragen ook uw gebed voor onszelf als stichting. Voor alle vrijwilligers en donateurs die erbij betrokken zijn. Wij zouden dit belangrijke werk graag willen voortzetten. Daarbij hebben wij uw gebed en ondersteuning nodig. En vooral natuurlijk Gods zegen.

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN!

Namens de kinderen in Burkina Faso.