

Koken in groep 6

Afgelopen woensdag is de moeder van Allysha voor de eerste keer komen koken met een groepje leerlingen van groep 6. Voor de zomervakantie komen alle kinderen een keer aan de beurt. Deze keer genoten we met de hele klas van heerlijke vers gemaakte appelflappen.

