

Beste ouders,

Probeer nieuwe dingen
Daag jezelf uit
Zie wat goed gaat
Wees jezelf
Doe je beste best
Durf fouten te maken
en het opnieuw te proberen
Geniet van de kleine dingen
Gelukkig nieuwjaar!

We hopen dat u met plezier deze "Info De Horizon" voor de maand januari gaat lezen.

Team "De Horizon"
* * * *

Nieuwe leerlingen

We vinden het fijn dat we weer een nieuwe leerling op onze school mogen verwelkomen:
Naomy Dijkstra start in groep 1. We wensen je een heel fijne tijd toe op De Horizon!

Noud en Roy Harthoorn verhuizen in de kerstvakantie. Ruben Hoevenaar en Nova en Olav Kuijlen gaan na de kerstvakantie naar een andere basisschool. We wensen jullie veel succes op je nieuwe school!

Trefwoord in groep 6

Met kerst in het vooruitzicht hebben wij in groep 6 gewerkt rond het thema "meetellen". Wat betekent het als mensen meetellen of juist niet? Mag je mensen voortrekken? Eigenlijk zou iedereen in gelijke mate mee moeten tellen in onze samenleving. Hoe kan je er voor zorgen dat iemand toch het gevoel heeft dat hij/zij meetelt? We hebben het gehad over wie er in onze wereld vaak niet meetellen en waarom niet. In het gebed hebben we de namen van deze mensen/ groepen voorgelegd aan God, van wie we geloven dat bij hem iedereen meetelt.

God, u kent ons.

U weet wie we zijn.

*Onze namen staan geschreven
in de palm van uw hand.*

*We denken aan mensen
die voelen dat ze niet meetellen.*

(.....)

*Dank u wel dat u ons nooit
uit uw hand laat vallen.*

Dat u altijd bij ons bent.

Amen.

In de Bijbelverhalen over de geboorte van Jezus krijgen herders een prominente plaats. Juist zij, die vaak als minderwaardig werden beschouwd, worden als eersten uitgenodigd voor een bezoek aan de pasgeboren koning. Dit hebben we ook gezien tijdens de lichtjesticht van 20 december. Op de route was er steeds een stukje van het kerstverhaal te zien. Deze stukjes werden gespeeld door de kinderen van groep 7 en 8. Aan het einde van de route was er een levende kerststal in de grote kerk en kregen we warme chocomel met een koekje.

Lieve groetjes van groep 6.

Voorstellen nieuwe collega's

Juf Lianne

Langs deze weg wil ik me even aan u voorstellen, want u wilt natuurlijk weten bij wie uw kind in de groep komt! Ik ben Lianne van Chastelet, 60 jaar oud en getrouwd met Hans Bomgaars. Samen hebben we een dochter, Joëlla, van 26 jaar. Zij studeert geneeskunde in Nijmegen. Wij wonen al ruim 37 jaar in het Brabantse plaatsje Dinteloord. Al bijna 40 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs. Ik heb de opleiding tot kleuterleidster gedaan en daarna ook nog mijn bevoegdheid gehaald voor, zoals dat vroeger heette, de lagere school. Het begeleiden van en lesgeven aan kleuters heeft echter mijn voorkeur. Om die reden ben ik ook heel blij dat ik in de nieuwe kleutergroep op 'De Horizon' mag komen werken! De bedoeling is dat ik op maandag, dinsdag en, om de week, op woensdag ga werken. Ik hoop op een prettige samenwerking met u, om zo met elkaar uw kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen in hun ontwikkeling!



Juf Machteld



Sommigen van jullie zullen mij al eerder hebben gezien op de dinsdag. Ik heb namelijk de afgelopen tijd gewerkt in groep 3. Toch zal ik mijzelf nog even voorstellen.

Ik ben juf Machteld, 22 jaar oud en woon in Kloetinge. Na de kerstvakantie kom ik les geven in groep 6 op de maandag en in groep 5 op de dinsdag. De andere dagen ga ik werken op de Holtkampschool in Goes.

Kenmerkend aan mij is mijn frisse energie, spontaniteit en creativiteit. Ik vind het heerlijk om met leerlingen te werken en hen te helpen groeien. Daarom kijk ik er ook erg naar uit om fulltime binnen Prisma aan de slag te gaan.

Fijne feestdagen en tot volgend jaar!

Stagiaire

Pap, mam, er is nieuwe onderwijsassistente...

Jullie hadden het vast al gehoord.. er loopt een nieuwe stagiaire onderwijsassistent rond op 'De Horizon'. Ik mag daar kort wat over schrijven, want ik ben die nieuwe stagiaire!

Mijn naam is Marinke Minderhoud-van Dijk, getrouwd dus (sinds 25 mei 2018). Toen nog wonend in Leiden en eind oktober verhuisd van grote stad naar klein dorp Rilland waar ik het samen met mijn man erg naar mijn zin heb al is het best even wennen zo'n overstap. Maar mijn schoonfamilie woont hier in de buurt en mijn man komt oorspronkelijk ook uit Zeeland. O ja, ik ben ondertussen 31 jaar jong en sinds ik hier ben komen wonen begonnen aan de 2-jarige studie onderwijsassistent met de intentie om daarna door te stromen naar de PABO. Ik loop stage in groep 7 bij juf Karin (op maandag) en in groep 5 bij juf Suus (op dinsdag en vrijdag). Verder ben ik ook breder inzetbaar, denk daarbij aan het 'flitslezen' waarbij ik kinderen help die moeite hebben met lezen e.d.

Na mijn middelbare school heb ik 2 jaar HBO-verpleegkunde en 3 jaar HBO-Creatieve Therapie gestudeerd. Vooral laatstgenoemde studie vond ik erg leuk, maar door persoonlijke omstandigheden ben ik best een tijd uit de roulatie geweest.

En nu ik weer zover ben een studie en werk op te pakken, is mijn keuze gevallen het basisonderwijs. Er zijn zeker onderdelen uit mijn voorgaande studies die ook toepasselijk zijn in dit vakgebied, ik zie er naar uit om vooral ook vakken als muziek, kunst/creatief en dergelijke te kunnen geven. Ik vind het heerlijk om überhaupt met kinderen bezig te zijn en ze te zien en helpen ontwikkelen en vooral helpen ze hun talenten en kracht te laten ontdekken! De sfeer op 'De Horizon' bevalt me heel goed en het contact met de kinderen groeit al snel en positief.

Ik hoop op nog een hele goede, fijne, leerzame en gezellige periode hier op school met de kinderen en collega's. En natuurlijk sta ik ook helemaal open voor een praatje met u als ouders! Schiet me gerust aan in het voorbijgaan.

Bij deze vast een hele mooie kerst, een fijne vakantie (hopelijk met een pak sneeuw) en alle goede wensen voor het nieuwe jaar!



op

Trefwoord

Week 2 t/m 4 (7 t/m 25 januari): Leren

Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren en onderwijs als een voorwaarde voor een betere wereld.

Bijbel: Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de woestijn (Lucas 4); Jezus in de synagoge van Nazaret (Lucas 4).

Koken bij Spar De Neve

Op dinsdag 12 december was het weer zover. De kinderen van groep 5, 6 en 7 waren weer aan de beurt om te gaan koken bij De Spar. Groep 8 kon helaas niet mee omdat zij een uitstapje hadden naar de vuurwerk expositie. Helemaal niet erg want nu mocht er een extra kind mee uit groep 5 en 6.

Dit keer stonden er kersthapjes op het menu. Aan de slag met bladerdeeg, kaas, kruiden en vormpjes. Prachtig om te zien hoe het bladerdeeg in de oven een ware metamorfose onderging.

Tijdens het bakken, mochten de kinderen kerstkaartjes schrijven. Het was weer een leuke middag.



Rapportgesprekken

Hebt u een voorkeur voor een bepaalde dag of tijd 5 en 7 februari? Geef dit dan **voor 23 januari** door aan de leerkracht van uw kind of meester Alfons !

Nationale voorleesdagen

Ook dit jaar doen we met Kibee peutergroep en groep 1-3 mee met de nationale voorleesdag.

De kinderen mogen op woensdag 23 januari a.s. in pyjama naar school komen.

We starten deze dag met voorlezen in pyjama.

Spaaractie Spar De Neve



doe mee en
haal zoveel
mogelijk geld op
voor jouw school!

Doe je boodschappen bij SPAR de Neve. Bij elke besteding aan boodschappen kun je de kassabon in het attribuut van jouw favoriete school stoppen. Per 250 euro aan kassabonnen ontvangt de school 5 euro. Aan het eind van de week (zaterdag/maandag-morgen) komt er één afgevaardigde van de school de kassabonnen tellen. Na het tellen publiceren we de tussenstand op een scorebord.

Op een nader te bepalen datum volgt de feestelijke uitreiking van de cheques.

De actie loopt van maandag 14 januari t/m zaterdag 15 februari 2019.

Doe mee en spaar voor jouw school!

*Kassabon betaalbaar uit te keren statageld en wet bij met toegestane artikelen (voelbaren, sjaarperforatie, zelfrijgenvoeding 0-6 maanden, gewone stekker, services en dienst).



SPAR de Neve
Hoofdweg 25, 4411 AN Rilland
Tel. 0113 55 12 33
E-mail: deneve@despar.info
www.spar.nl

openingstijden
maandag 08:00 tot 20:00
dinsdag 08:00 tot 20:00
woensdag 08:00 tot 20:00
donderdag 08:00 tot 20:00
vrijdag 08:00 tot 20:00
zaterdag 08:00 tot 18:00
zondag gesloten

je vindt het bij SPAR!



Maandag 14 januari start Spar De Neve met een spaaractie voor basisscholen in de buurt. Tot en met zaterdag 15 februari kunt u uw kassabon in de spaarbox van De Horizon stoppen. Per 250 euro aan kassabonnen ontvangen we dan € 5,-.

We willen graag sparen voor een houten speelboerderij voor op het speel-leerplein, voor muziekinstrumenten en voor een uitbreiding van boeken voor onze schoolbib.

Helpt u mee?

Kinderzwerfboekstation

Vanaf woensdag 23 januari hopen wij met onze school als Kinderzwerfboekstation te gaan functioneren. Een Kinderzwerfboekstation is een kast met zwerfboeken. Kinderen kunnen uit deze kast een boek kiezen en thuis lezen. Verdere informatie volgt!

Hoofdluiscontrole

De week na de kerstvakantie is er hoofdluiscontrole in alle groepen.

- groep 1-2a vrijdag 18 januari (!)
- groep 1-2b nog niet bekend
- groep 3 dinsdag 8 januari
- groep 4 vrijdag 11 januari
- groep 5 nog niet bekend
- groep 6 donderdag 10 januari
- groep 7 vrijdag 11 januari
- groep 8 vrijdag 11 januari

Agenda

- 7 januari Weer naar school
- 9 januari Prismadag. Alle leerlingen vrij.
- 16 januari Poetsmiddag
- 21 januari Studiedag. Alle leerlingen vrij.
- 23 januari Opening Kinderzwerfboekstation
Voorleesdag peuters en groep 1 t/m 3
Boekverkoop Activiteitencommissie
- 29 januari Gastles techniek groep 8
- 1 februari Eerste rapport mee naar huis.

Ruzie maken

(Bijdrage van de GGD)

Ruzies tussen kinderen

In alle gezinnen komen ruzies tussen kinderen voor. Ruzies over eigendommen. Ruzie omdat het ene kind jaloers is op het andere. Of ruzie doordat een stoeipartij uit de hand loopt. Ruzies tussen kinderen horen bij het opgroeien. Kinderen moeten leren met elkaar om te gaan. De wereld draait niet alleen om hen. Ze kunnen niet altijd hun zin krijgen. Kinderen moeten leren rekening met elkaar te houden. Maar het is ook belangrijk dat ze voor zichzelf kunnen opkomen. Ruzies zijn daarom niet alleen maar negatief. Kinderen kunnen er veel van leren. Toch wordt de sfeer in huis er meestal niet gezelliger van. Vooral als kinderen vaak ruzie maken, kan ingrijpen belangrijk zijn.

Sommige ruzies hebben te maken met de leeftijd van het kind.

- Kinderen onder de 6 jaar kunnen zich bijv. nog niet goed verplaatsen in een ander. Peuters en kleuters zijn namelijk helemaal op zichzelf geconcentreerd. Zij zijn nog bezig met het ontdekken van hun eigen mogelijkheden. Ze staan daarbij weinig open voor andere kinderen. Vooral voor peuters is samen spelen erg moeilijk. Een peuter moet nog leren samen te delen en zijn beurt af te wachten. Vragen zoals: "Mag ik even?" zijn er niet bij. Er naartoe en afpakken, ligt meer voor de hand.
- Kleuters en oudere kinderen kunnen praten en onderhandelen als ze iets willen. Tegen het 6e jaar leren ze de gevoelens van een ander te begrijpen. In deze tijd ontstaan vaak hechte kleutervriendschappen. Maar dat wil niet zeggen dat het nu altijd van een leien dakje gaat. De ruzies bij het spelen kunnen hoog oplopen waarbij het zeer hardhandig kan toegaan.
- Rond het 10e jaar zijn de meeste kinderen zover dat ze in staat zijn gevoelens met elkaar te delen en rekening met een ander te houden. Dit is de periode waarin hartsvriendschappen kunnen ontstaan. Daar is soms een harde leerschool aan vooraf gegaan, maar die is dan niet voor niets geweest. Toch ontstaan ook rond deze leeftijd nog de nodige ruzies en scheldpartijen.

Begeleiden bij spelen

Peuters hebben begeleiding bij het spelen nodig. Zij moeten nog leren samen te spelen. Als u ziet dat een kind afstevent op een ander kind dat lekker met een auto aan het spelen is, kunt u het bijv. afleiden met een ander speeltje of zeggen: "Wil jij ook met die auto spelen? Dan gaan we samen vragen of je mee mag doen!" Het zal niet altijd lukken om het slaan, duwen en afpakken te voorkomen. Als het toch gebeurt, maak dan duidelijk dat u dat niet goed vindt. Zeg er ook bij wat uw kind dan wel kan doen, bijv.: "Niks daarvan, zo doen we dat niet, dat doet pijn. Als je iets wilt, moet je het eerst vragen, even geduld hebben of kun je misschien van speelgoed ruilen." Dwing kinderen niet om altijd alles samen te doen of te delen. Geef ze bijv. ieder een eigen speelhoekje.

Omgaan met ruzies

- Probeer bij oudere kinderen niet meteen in te grijpen als je merkt dat het misgaat. Wacht eerst even af of ze er zelf uitkomen. Kinderen kunnen, als ze de kans krijgen, erg vindingrijk zijn in het zoeken naar oplossingen. Als u als ouder meteen ingrijpt bij ruzies, bent u altijd degene die het conflict oplost. Ze krijgen dan niet de kans om het zelf te leren. Bovendien kan het een gewoonte worden om altijd op ruzies te reageren. Kinderen krijgen dan in de gaten dat ze aandacht krijgen als ze ruzie maken.
- U grijpt wel in als het echt tot een handgemeen komt of als je ziet dat het een ongelijke strijd is. Haal ze uit elkaar en laat ze afkoelen. Als de rust is weergekeerd, kunt u het met ze uitpraten.
- Let er bij het uitpraten op dat de kinderen tegen elkaar praten in plaats van tegen of via u. Laat de kinderen daarbij dus ook niet u, maar elkaar aankijken. Begin uitnodigend, niet beschuldigend, bijv. "Wat is er aan de hand volgens jullie?" in plaats van "Wie is er begonnen?"
- Neem de tijd om te luisteren. Blijf neutraal en onpartijdig. Probeer het gevoel dat achter een scheldpartij schuilgaat te benoemen. U vergroot daarmee de kans dat kinderen begrip voor elkaar kunnen opbrengen.

Minder ruzie

Vaak zijn ruzies het gevolg van verveling of vermoeidheid. Zo worden veel kinderen hangerig en vervelend rond het avondeten.

- Merkt u dat de sfeer tussen de kinderen er niet beter op wordt? Grijp dan in. Haal de kinderen uit elkaar en geef ze allebei een opdracht. Laat het ene kind bijv. de tafel dekken. Het andere kind kan u dan helpen in de keuken. Zo krijgen de kinderen geen kans om ruzie te maken.
- Stel duidelijke regels over het omgaan met elkaars speelgoed. Spreek bijv. af dat de kinderen niet zomaar elkaars speelgoed pakken. Ze moeten het eerst vragen.

Positieve aandacht

- Beloon kinderen op de momenten dat ze lief samen zitten te spelen. Vooral kinderen die ruzie maken om aandacht te krijgen, hebben extra positieve aandacht nodig.

Het goede voorbeeld

- Geef zelf het goede voorbeeld. Een conflict met uw kind lost u bijv. op door er rustig over te praten.
- Een slaande ruzie afstraffen door zelf klappen uit te delen, haalt niets uit. Kinderen zullen dan hoogstens denken dat boosheid en slaan bij elkaar horen, en het de volgende keer weer zo doen.
- Ruzies tussen ouders hoeven niet slecht te zijn voor een kind. Het is echter wel van belang dat een kind na de ruzie ook meemaakt dat het weer goed gemaakt wordt. Zo kan een kind leren hoe het conflicten op kan lossen.
- Als ouders laten zien dat ze elkaar kunnen vergeven, fouten kunnen toegeven en herstellen en compromissen sluiten, dan kan een kind daar veel van leren.
- Doe af en toe iets leuks met de kinderen. Zo leren ze om zonder ruzie met elkaar om te gaan.