



Groep 8 is de beste groep ter wereld  
razendsnel maken we ons werk af  
op school zijn we lief tegen elkaar  
een van onze taken is elkaar helpen als het nodig is  
positief gaan we naar school want het is hier leuk

8+10=onze klasgenoten aantal

*Groetjes Maik en Kuba*

## Archeologie

We hadden een les over de geschiedenis van Reimerswaal. We leerden over de gezonken dorpen en we hebben heel veel geleerd. We hebben veel over oude vondsten geleerd. Er waren veel scherven en oude vondsten uit het veen.

## Groetjes Lloyd & Dito

Hallo allemaal.

Wist u dat groep 8 naar het watersnoodramp museum is geweest?

Daar hebben ze vertelt over hoe het ging in die tijd,dus voor en na.

Ze hebben het museum vernieuwd en daarom zijn wij uitgenodigd.

We werden gebracht naar een bepaalde ruimte,waar je kon zien welke mensen er zijn overleden tijdens de ramp. Het museum heeft 4 caissons .Wist u dat er 1836 mensen zijn overleden?

De caissons waren eigenlijk bedoeld om het water tegen te houden, maar later is er toch een museum van gemaakt. Maar dit is niet het enige wat leuk was.We hebben ook nog

Media Master gedaan. Dat is een spel dat vijf dagen duurde, je kon bits verdienen en daar kon je later jokers mee kopen bij de finale. Hoe meer je had hoe meer jokers kon kopen. We weten de uitslag nog niet.

Maar onze tijd zit er weer op dus.....groetjes Edo en Tessa.

*We hebben geleerd om een acrostichon te maken hier is een voorbeeld.*

*Gezellig met elkaar  
Ruzie is er niet  
Onze juf is juf Siöbhän  
Een leuke groep zijn wij  
Problemen lossen we op  
8 Is het laatste jaar*



© Can Stock Photo - csp4235908

*Groetjes  
Esmee  
en  
Julia*

Sint en piet zijn in het land dus mochten we onze schoen zetten.

***In groep 8 komen elke dag kinderen uit groep 3 een brief brengen van piet die achtergelaten is in Spanje.***

Nooit te laat gekomen maar dit keer misschien wel.

Tijdens dit verhaal waren wij vol spanning.

*En we dachten dat het niet meer goed zou komen.*

**Natuurlijk hebben we op woensdag ook surprise.**

Pepernoten bakken werd ook gedaan door de onderbouw.

In de hal van school wordt het gevierd.

ELK KIND HOORT ERBIJ.

Traditie is het om bij ons het te vieren.

groetjes Martyna en Fee

WIST JE DAT.....

- Wij de leukste juf hebben van de wereld.
- We een slimme klas hebben.
- Dat we er volgend jaar niet meer op school zitten.
- We de trap op moeten als we naar de klas.
- Wij groep 4 helpen bij het lezen.



groetjes Roan en Seldon

## **Watersnood museum**

**We zijn in het begin van het schooljaar naar het Watersnoodmuseum geweest.**

**We gingen met groep 7 en 8 in de bus.**

**Toen moesten we heel lang rijden.**

**Toen we er waren moesten we allemaal opdrachten doen.**

**Het was heel leuk.**





**We zagen ook alle namen van de mensen die dood waren gegaan.**



**Dit waren de  
namen van de 1836 mensen die dood gegaan waren.**

**GROETEN NICK EN FERRE.**

Grote groep  
Rekenen kunnen ze goed  
Ook heel gezellig  
Echte toppers  
Pietengym gedaan

Ajax daar zijn ze voor  
Contract getekend  
Heel goed in winnen  
Toetsen maken

Groetjes Bowe en Ruben

