



Stichting De Mangoboom

NIEUWSBRIEF 29 – DECEMBER 2018

Beste vrienden van De Mangoboom!

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij onze stichting. Aan het einde van het jaar ontvangt u hierbij de laatste berichten van de kinderen uit Burkina Faso. Wij wensen u veel leesplezier en een goed uiteinde!

NIEUWE KINDEREN

Geregeld klopt *Action Sociale* (de kinderbescherming) bij ons aan met de vraag of wij nog een kindje kunnen opvangen. Dit jaar zijn er tien (!) baby's bijgekomen. Een hele uitdaging dus.



Omdat de zorg voor kleine kinderen heel intensief is, hebben we de organisatie hierop aangepast. De kinderen zijn 'toebedeeld' aan de verschillende verzorgers. Omdat er te weinig verzorgers zijn, worden ze ondersteund door meisjes uit het dorp. Maar het blijft een uitdaging om goed voor alle baby's te zorgen...

KLEIN WONDER

Eén van de kinderen die bij ons is gebracht, is Marceline. Marceline is begin oktober geboren. Een week na haar geboorte overleed haar moeder. Er was niemand die de zorg voor haar op zich kon nemen. Vandaar dat *Action Sociale* bij ons kwam met de vraag of wij haar konden opvangen.

Toen Marceline bij ons kwam, woog ze maar 1700 gram. Bij ons zou ze zijn opgenomen op een neona-

tologie afdeling van een gespecialiseerd ziekenhuis, maar zulke faciliteiten zijn er niet in Burkina Faso voor deze kinderen.

Na een paar weken ging het slechter met Marceline en nam haar gewicht af, tot 1200 gram. We hebben gezocht naar een plekje waar



men voor haar kon zorgen. Uiteindelijk hebben we haar naar een kliniek gebracht in de hoofdstad waar ze een week heeft doorgebracht. Niet in een couveuse, maar in een gewoon bed met een verzorger van ons erbij.

Inmiddels is ze weer in het centrum. Het gaat beter met haar en ze sterkt geleidelijk aan. Het is voor ons een wonder dat Marceline het tot nu toe allemaal heeft overleefd en dat ze weer bij ons is teruggekomen!

SCHOOL EN VAKANTIE

De afgelopen maanden zijn de kinderen weer naar school geweest. Net als bij ons vinden sommigen dat heel leuk. Er zijn zelfs kinderen die tot de besten van de klas behoren. Maar anderen hebben er minder plezier in. In ieder geval vindt iedereen het fijn dat het nu kerstvakantie is. Ook in Burkina Faso is dat, zelfs bij tropische temperaturen, een bijzondere tijd...





DE VERZORGERS

Meestal informeren we u in onze nieuwsbrieven over de kinderen. Onze stichting betekent ook veel voor de medewerkers. Doordat we kinderen opvangen en daarvoor medewerkers nodig hebben, helpen we indirect ook het personeel met hun families. Laten we Awa als voorbeeld nemen.

Awa verloor in 2014 haar man. Ze bleef achter met drie jonge kinderen, zonder enige vorm van inkomen. Ze reisde van dorp naar dorp om ergens werk te vinden om te voorzien in de behoeften van haar kinderen.



Zo kwam ze ook in contact met ons centrum. We konden haar helpen door haar werk te geven. Ze helpt in de verzorging van de kinderen. Van het salaris dat ze ontvangt, kan ze leven. Ze heeft onlangs zelfs een fiets kunnen kopen...

TERUG NAAR DE FAMILIE?

We proberen kinderen zoveel mogelijk met hun familie te herenigen. Dat is beter voor het kind én daardoor ontstaat er weer plek voor andere kinderen in het centrum. Maar in de praktijk is dit best lastig...



Neem bijvoorbeeld Léticia. Léticia is 6 jaar oud. Haar moeder is enkele dagen na haar geboorte overleden. Het meisje kwam toen in het centrum terecht (nog voordat wij als stichting erbij betrokken waren). Had ze dan geen vader? Jawel, maar die weigerde iets voor het kindje te doen.

In 2016 zijn wij op zoek gegaan naar haar familie. Zo zijn we in contact gekomen met een oom (de oudere

broer van haar vader). Samen met *Action Sociale* hebben we voorbereidingen getroffen voor haar terugkeer. Maar haar vader weigerde zijn toestemming te geven, om redenen die we niet hebben kunnen achterhalen. Inmiddels erkent haar vader Léticia wel en heeft hij een verklaring getekend bij *Action Sociale* die haar oom voogd maakt. Dit maakt het mogelijk dat Léticia bij haar oom kan gaan wonen. Op dit moment bereiden we haar terugkeer voor.

TERUGKIJKEN EN VOORUITKIJKEN

In de periode van Oud en Nieuw kijken we terug op wat het oude jaar heeft gebracht en zien we uit naar wat 2019 zal brengen. Inmiddels bestaat de stichting al bijna vijf jaar. In maart vieren we ons eerste jubileum. Je hoort het vaak dat hulp aan Afrika een druppel is op een gloeiende plaat. Maar we hebben gezien dat die ene druppel voor de kinderen in het centrum voelt als een oceaan...



Behalve dankbaarheid voor wat we hebben kunnen betekenen, maken we ook plannen voor de toekomst. Hoe gaan we verder? Wat kunnen we verder bereiken? Zodra we meer duidelijkheid hebben, zullen we u hierover informeren.

DANKEN EN BIDDEN

-  Dank dat het met Marceline beter gaat. En dank ervoor dat Léticia naar haar familie kan terugkeren.
-  Bid voor de kinderen in het centrum. Dat ze in een veilige en liefdevolle omgeving mogen opgroeien en zich daar gezond kunnen ontwikkelen.
-  Bid in het bijzonder voor de kwetsbare kinderen in het centrum: de allerkleinste baby's en de kinderen met een ernstige ziekte. Bid dat we de beschikking krijgen over toegang tot de juiste zorg en geneesmiddelen.
-  Bid voor het maken van de juiste plannen voor de toekomst. En dat hiervoor ook de juiste deuren zullen opengaan.

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN!

Namens de kinderen in Burkina Faso.