



Stichting De Mangoboom

## NIEUWSBRIEF 25 – APRIL 2018

Beste vrienden van De Mangoboom!

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij onze stichting. Er is weer veel te melden over de kinderen in ons centrum. Hieronder leest u hierover.

### EEN NIEUW KINDJE MET EEN TRIEST VERHAAL

Onlangs is een baby bij ons gekomen van een vrouw die niet langer voor haar kind kon zorgen. De vrouw woont in het dorp vlakbij en is vorig jaar – bij het plukken van mango's – uit een boom gevallen. Daarbij heeft ze interne breuken en andere verwondingen opgelopen. Ondanks bezoeken aan de kliniek zijn de wonden niet geheeld. Ze had behoorlijk veel pijn maar geen middelen om medicijnen te kopen. Haar echtgenoot is een oude, bijna helemaal dove man.

Toen dit gebeurde, was de vrouw zwanger. In augustus is haar baby geboren, een meisje, maar vanwege haar verwondingen kon ze niet voor haar kindje zorgen. Ze lag de hele dag enkel op een matras in het dorp...



Toen het helemaal niet meer ging met het baby'tje, hebben we het kindje in het centrum opgenomen. Het kleine meisje was behoorlijk ondervoed. Inmiddels hebben we vernomen dat haar moeder overleden is.

### ZIEKTE EN ZORGEN

De afgelopen maanden waren best moeilijk. Er waren veel zieke kinderen. Driekwart van de kinderen heeft de

waterpokken gehad. De kinderen zijn er op school mee in aanraking gekomen en hebben de rest van de kinderen besmet. Verder zijn zes baby'tjes opgenomen geweest. We zijn blij dat het nu met iedereen weer beter gaat en dat ze allemaal weer bij ons terug zijn!

Er zijn verschillende kinderen met specifieke zorgen in het centrum. Zo hebben wij een jongen (van bijna 8) die HIV-positief is. Om de ziekte te remmen krijgt hij meerdere keren per dag medicijnen. Toch is hij de laatste tijd behoorlijk afgevallen en vaak erg moe. Een zorgenkindje dus...



Ditzelfde geldt voor een jongetje van 4 (zie foto). Hij valt regelmatig flauw, al van jongs af aan. Maar we weten niet waarom en wat hem mankeert.

Zijn moeder was een 14-jarig meisje dat door incest zwanger is geraakt. Zowel zijn moeder als zijn opa (de vader van zijn moeder) zijn kort na zijn geboorte over-

leden. In het dorp werd hij vervolgens verstoten. Zijn oma is toen naar *Action Sociale* (de kinderbescherming) gegaan, die heeft besloten om hem in het centrum op te nemen.

We zijn al vaak met dit jongetje in de lokale kliniek geweest. En ook in het ziekenhuis. Daar hebben we te horen gekregen dat de doctors het ook niet weten. En dat ze het niet kunnen vaststellen. Ze zeggen dat ze alleen iets kunnen diagnosticeren wanneer hij is flauw gevallen. Maar hoe moet dat dan? Als het weer gebeurt met een bewusteloos jongetje ruim een uur in de auto naar de hoofdstad voor een 'analyse'?



## UIEN

Zoals u in een eerdere nieuwsbrief hebt gelezen, hebben we een tijdje geleden uien gepland. Niet zomaar een paar maar een heleboel. Inmiddels zijn ze klaar om te oogsten. Dat leverde dus – zoals gehoopt – een grote hoeveelheid uien op. Die worden zorgvuldig bewaard voor de maaltijden van de kinderen. Misschien dat een klein deel ook verkocht kan worden.



## MANGO'S

Nu we het toch over de oogst hebben, ook de mangobomen beginnen vrucht af te werpen. In deze maanden is het mangotijd. Het land wordt overspoeld met mango's. Ook de kinderen kunnen hier dus vanaf dit jaar van genieten.



## KADO'S

Een enkele keer komen er ook geschenken binnen vanuit andere organisaties. Zo hebben we onlangs ook nieuwe tafels voor de kinderen gekregen. Daar zijn ze erg blij mee!



Af en toe krijgen we ook kleren voor de kinderen. Of sjaals en mutsen. Dat is best lekker als het koud is. Deze maanden zullen ze minder nodig zijn, want nu is het de hete periode. De temperatuur loopt dagelijks op tot boven de 40 graden.



## DANKEN EN BIDDEN

-  We zijn dankbaar voor de oogst die binnengehaald kan worden: uien en mango's. Bid dat ook de overige planten in de moestuin goed zullen groeien en dat er over een tijdje weer andere lekkere groenten te eten zijn.
-  We zijn dankbaar voor de grote betrokkenheid van verschillende mensen en organisaties en dat er veel voor ons werk wordt gebeden, gedoneerd en ingezameld.
-  Bid voor de gezondheid van de kinderen. Ze zijn vaak erg kwetsbaar. En voor de gezondheidszorg in Burkina Faso. Voor kennis en inzicht voor de artsen en beschikbaarheid van medicijnen.

**HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN!**

**Namens de kinderen in Burkina Faso.**